

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



14 juli 2024, 32^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk
Zondag 14 juli 2024, 10.00 uur

Voorganger: ds. Margreet Klokke.
Ouderling van dienst: Hans Wijntjes
Organist: Willeke Smits.

Digitaal collectemoment tijdens de dienst (of later) met de Appostel-app.
Schaalcollecte bij de uitgang, contant en/of collectebonnen.
Collecte: 1^e Diaconie, 2^e Algemeen kerkenwerk PGL en 3^e Onderhoud kerkelijke gebouwen. Extra: bloemenbusje.

Vieren:

Zondag 14 juli, ds. Margreet Klokke, Avondmaalsdienst.

Zondag 21 juli, ds. Klaas Holwerda, Amsterdam.

17.00 uur: Evensong, dr. Hanna Rijken.

Zondag 28 juli, ds. Margreet Klokke, zomerthema: 'Zij sprak!'



In deze laatste Op de Hoogte:

- **Van de predikant**
- **Nieuw seizoen**
- **Zo ging dat...**
- **Op de Hoogte: Vézelay**
- **Open Podium**
- **Cantorij op Grote Hoogte**
- **Evensong Tiffin Boys' Choir**
- **De laatste 'Op de Hoogte'**
- **Agenda**



Van de predikant

De laatste Op de Hoogte

Dit is mijn laatste stukje voor Op de Hoogte. Aan de ene kant is het fijn, dat ik

nu geen kopij meer hoeft te schrijven op mijn vrije maandag (!). Maar aan de andere kant is het ook iets dierbaars, dat nu stopt. Zo'n papieren nieuwsbrief, die je bij de ingang van de kerk vriendelijk wordt aangereikt door (meestal) Anneke en Patrick – dat hééft iets. Hij zwerft daarna nog één of twee weken door je huis, waardoor je hem zéker leest, wat met de digitale nieuwsbrief toch niet altijd het geval is. We zullen de Op de Hoogte dus zeker gaan missen!

Ik keek even terug op de website www.hooglandsekerk.nu hoeveel uitgaves van de Op de Hoogte daar nog op staan. De oudste is van 13 januari 2013! Ik lees erin, dat het huwelijk van Elisabeth Kooman en Elias van der Plicht zal worden ingezegend. Ook lees ik erin, over het vertrek van René Vanhaelen, Bep Verver, Simone van Beest en Anneke van Es uit de kerkenraad. Als je al die Op de Hoogtes nog eens zou lezen, zou de hele geschiedenis van de gemeente aan je voorbij gaan. Ik zag tenslotte dat Aad Hamoen, Wim Timmers en Hetty Veldhuijzen van Zanten in 2013 al in de redactie zaten. Wat een toewijding spreekt daaruit! Wat goed dat zij twee weken geleden zo hartelijk bedankt zijn voor hun werk, in de zondagse eredienst, met bloemen en applaus!

Bij de kerkdiensten

Deze zondag wordt de tweede in de zomerserie diensten met als thema: 'Zij sprak!' gehouden, over vrouwen in de bijbel. Ik sluit met die serie aan bij de expositie op de Hooglandse Kerkgracht, die als thema 'She said!' heeft. Zes kunstenaars hebben voor die tentoonstelling negen beelden gemaakt van vrouwen uit de geschiedenis, die in hun ogen al veel eerder een standbeeld verdiend hadden – om wie ze waren en wat ze bijdroegen aan onze samenleving.

In de bijbel staan vrouwen vaker in het licht. Vorige zondag kwam Abigaël aan het woord. Nu zullen we naar Debora luisteren, één van de rechters uit het boek 'Rechters'. Het is een dienst met avondmaal. Allen welkom, jong en oud!

Op zaterdag 6 juli is in de Hooglandse Kerk het huwelijk ingezegend van Henk ten Voorde en Hester Branderhorst. We feliciteren hen van harte en wensen hen veel goeds op het vervolg van hun weg samen!

Kindernevendienst **Zondag 14 juli**



Salomo vroeg aan God: 'Leer mij om goed te luisteren. En leer mij om het verschil tussen goed en kwaad te zien. Dan kan ik uw volk leiden'.

Zomer: Tijd voor pastoraat

Zoals altijd in de zomer hoop ik de komende week meer tijd te hebben dan anders voor pastoraat. Schroom daarom niet om me te appen, bellen of mailen, als je/u me (weer) een keer wilt spreken. Ik kom graag om te horen wat je/u bezighoudt.

Gezocht en gevonden!

Extra liturgiemaker gezocht
Het team van liturgiemakers van Wijkgemeente Hooglandse Kerk verzorgt, op basis van de van voorgangers ontvangen liturgieopgaven, het maken van liturgieboekjes en liturgiebladen. Uit oogpunt van een evenwichtige werkverdeling bestaat het liturgieteam uit minimaal drie liturgiemakers, wat inhoudt dat er per liturgiemaker gemiddeld twee liturgieën per maand worden gemaakt. Voor de diensten met de wijkpredikant als voorganger wordt een liedboekje (8 of 12 A5-pagina's) gemaakt en een liturgieblad (= verkorte versie van het liturgieboekje) voor publicatie op de website van de wijkgemeente. Voor de diensten met een gastvoorganger wordt alleen een liturgieblad (enkelzijdig bedrukt A4-blad) gemaakt.

Voor het maken en adequaat vormgeven van liturgieboekjes/-bladen is een gedegen kennis en ervaring gewenst van het programma Microsoft Word. Dit betreft vooral het gebruik van opmaakfuncties voor het aanpassen van o.a. lettertypen, stijlen, alinea's, marges, paginalay-outs en het bewerken van liedafbeeldingen. Het zo optimaal mogelijk gebruik van deze functie is veelal nodig om alle teksten en liederen op een nette manier binnen het maximaal aantal

beschikbare pagina's te kunnen onderbrengen. Ter ondersteuning van de liturgiemakers is er instructiemateriaal beschikbaar, zo ook sjablonen en voorbeeldliturgieën. Informatie bij roel.wildemans@xs4all.nl

Opening nieuwe seizoen



WIJKGEMEENTE
HOGLANDSE
KERK

De opening van het nieuwe seizoen zal plaatsvinden in het weekend van 7 en 8 september. Op 7 september 's middags zal er Kliederkerk zijn.

Daarna is de bedoeling dat er een gezamenlijke maaltijd gehouden wordt aan lange tafels in de kerk. En de volgende dag is er een feestelijke kerkdienst, m.m.v. de Leidse Cantorij. Ik hoorde dat er in mijn vakantie acht vrijwilligers gevonden zijn, die de maaltijd willen organiseren. Geweldig. Houd 7 september dus vast vrij!

Met een hartelijke groet, en een vleugje weemoed, ds. Margreet Klokke

o-o-o-o-o

De laatste 'Op de Hoogte'

Hetty Veldhuijzen van Zanten

Wanneer ik dit tot me door laat dringen voelt dat een beetje vreemd.

Vooraf omdat ik, vanaf de eerste jaargang nummer één betrokken was bij de redactie.

Heel veel mederedacteuren heb ik, in al de jaren dat ons blad bestaat, voorbij zien komen. Iedereen heeft met zijn of haar deskundigheid en met veel enthousiasme meegewerkt om elke

veertien dagen een editie in elkaar te spijkeren.

Onze ervaring dat Op de Hoogte veel gelezen werd en wordt is altijd een stimulans geweest om ermee door te gaan. Het voorzag, zeker in het pre-digitale tijdperk, in een behoefte om de gemeenteleden te informeren over de gang van zaken en over het nieuws binnen onze kerkelijke gemeenschap. Toen, bij de fusie tussen onze beide kerkgenootschappen, er een nieuw kerkblad verscheen en wij als wijkgemeente daardoor minder publicatieruimte kregen toebedeeld, was Op de Hoogte het aangewezen orgaan om specifiekere berichtgeving te doen.

In de beginjaren, toen het digitale nog in de kinderschoenen stond, was de uitvoering vaak nog daadwerkelijk plak-, knip- en kopieerwerk. Dat dat nogal veel tijd vergde mag duidelijk zijn. Maar tijden zijn veranderd en daardoor ook de digitale berichtgeving.

Met heel veel plezier heb ik aan *Op de Hoogte* meegewerkt.

Ik wens de redacteurs van de Digitale Nieuwsbrief heel veel succes met de voortzetting hiervan.

o-o-o-o-o

Zo ging dat... lang geleden

*René Vanhaelen,
Oud-redacteur en mede-initiatiefnemer*

De Leidse Binnenstadgemeente (LBG) ontstond in 1994 uit de samenvoeging van een viertal wijkgemeenten, die kerkten in de Petrakerk, Oude Vestkerk (Gereformeerde Kerken in Nederland), Bethlehemkerk en Hooglandse Kerk (Nederlands Hervormde Kerk).

Volgens het LBG-Beleidsplan paste er ook 'een orgaan voor inwendige/interne communicatie' bij de nieuwe gemeenschap. We hadden daar weinig idee over maar gingen als aangewezen redacteurs met Mac en pc direct aan de slag. Dit in eenzelfde sfeer van achterdocht tussen de fusiepartners, die voorlopig nog niet weg was. We deden ons stinkende best voor de zaak; dat bracht onderling vertrouwen.

De naam en het beeldmerk met de contouren van de klokkentoren en het kerkdak van de Hooglandse op pagina 1 bleken sterk te zijn.

Aanvankelijk was de invulling vrijwel geheel met teksten van Ad Alblas, maar al snel componeerden we ook eigen moppies of roofden links rechts tekst en beeld. Dat werkte.

Jarenlang draaiden we kostenneutraal. Dtp-en, beeldbewerken en vermenigvuldigen pleegden we in of met hulp uit onze eigen professionele omgevingen.



Als ik op vrijdag weer eens bedremmeld bij de jongens van de kopieerkanonnen met een papieren origineel of een floppy met het eindresultaat aan kwam zetten, werd eerst blijmoedig 'Halleluja' geroepen. En ongevraagd de oplage van 350 naar 400+ verhoogd.

'Meneer René' was 'van de kerrek' en kon op welwillende medewerking rekenen. Met altijd wel een grap over een pater, een rabbi of een dominee.

Zo ging dat, lang geleden..

'Op de Hoogte' Vézelay, Frankrijk

Kees Zaalberg

Truus en ik waren onlangs 2 weken te gast in een pelgrimsherberg in Frankrijk, Le Chemin, een wandel-dagreis van een voor ons bekende pelgrimsplaats.

In de eerste plaats om de schitterende Basiliek de *Sainte-Marie-Madeleine*. Wanneer je Vézelay als pelgrim nadert zie je de basiliek al van verre.



op de hoogte...

De plaats ligt tegen een heuvel gebouwd en de basiliek steekt daar weer bovenuit. Een pronkjuweel die op de wereld erfgoedlijst van UNESCO staat.

Vanwege zijn ligging 'Op de Hoogte' en vanwege het bijzondere 'lichtverhaal' over de basiliek moesten wij, ver van huis, uiteraard gelijk denken aan onze Hooglandse Kerk, 'Kathedraal van het licht, gelegen op het hoge land' en was nog niet zo lang geleden zelfs ook een 'pelgrimsherberg'.

Toen we bij thuiskomst ook nog hoorden dat onze nieuwsbrief 'Op de Hoogte' spoedig aan zijn eind zou



Sainte-Marie-Madeleine.

komen dachten we, dan is dit onze laatste kans om al deze 'hoogtepunten' via 'Op de Hoogte' wereldkundig te maken.

o-o-o-o-o

Open Podium in de Hooglandse Kerk

Op zaterdag 20 juli 2024 zullen Debby de Lima (zang) en Frank Resslerer (orgel) vanaf 14.30 uur een optreden op het Open Podium in de Hooglandse Kerk verzorgen. Het programma bestaat uit muziek

vo or zang en orgel van o.a. Philip Moore (1943), Eric Koevoets (1967) en Pawel Lukaszewski (1968). Frank speelt op het Father Willis orgel

werken van Guy H. Eldridge (1904-1976), Gordon Young (1919-1998) en Philip Moore (1943). Iedereen is weer van harte welkom om te komen luisteren!



De Leidse Cantorij **op Grote Hoogte!!** Kathinka de Ruiter



Maandagavond 1 juli was de laatste koorrepetitie van het seizoen.

Traditiegetrouw repeteren we dan een uurtje 'op het gemak', waarna we een afsluitende borrel hebben met:

speeches van het bestuur, bedankjes voor de muzikale leiding en wijn (naar bijbels voorbeeld voor gezelligheid en feest). Dit jaar was

extra feestelijk, omdat onze dirigent Hans Brons dit jaar 50 jaar verbonden is aan de cantorij: eerst als zanger en sinds 1980 als dirigent. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit, werd hij toegezongen met een ongeëvenaarde bewerking van Mendelssohn's 'Wie der Hirsch schreit':

Zie hoe Hans zwaait. Na de hulding van Hans met een uniek keukenschort voorzien van cantorij logo, mocht het hele koor, onder zijn bezielende leiding, mee de toren van de Hooglandse Kerk op voor een prachtig uitzicht over de



stad. Het was droog en helder, beter weer konden we ons niet wensen. Na het uitzicht richting het oosten, hadden we de uitdaging om de hindernisbaan door de zolder, tussen de houten gewelven van de kerk naar de andere kant te trotseren, wat een uitstekende team building activiteit bleek te zijn: samen door het donker over de smalle planken, elkaar wijzend op afstapjes, uitstekende balken en spijkers, bijlichten met zaklampen van telefoons, en tegelijk wel selfies blijven maken. Tja, als koor zijn we toch een team: we helpen elkaar. Eenmaal aan de andere kant aangekomen, wachtte ons weer een schitterend uitzicht.



Voor de meeste zangers was het de eerste keer op deze hoogte van de Hooglandse Kerk en zelfs enkele zangers met hoogtevrees hadden het niet willen missen.

De tocht naar beneden ging een stuk sneller en na een zorgvuldige check of er niet per ongeluk een zanger was achtergebleven, deed Hans de deur naar de trap achter ons dicht. Zo stonden we weer met het hele koor in het hoogkoor voor de borrel, met onze gedachten vol van het avontuur en onze cantorij app vol met 1000 foto's om na te genieten...

Evensong

Beroemd Engels koor zingt in
Hooglandse Kerk



Op zondag 21 juli 2024 om 17:00 uur zal het beroemde Tiffin Boys' Choir uit Kingston upon Thames, Londen, een evensong verzorgen in de Hooglandse Kerk in Leiden. Het koor staat onder leiding van James Day. De organist is Matthew O'Malley en de liturg is dr. Hanna Rijken. Direct na de evensong volgt een kort concert dat ook gratis toegankelijk is.

De deuren van de kerk openen om 16.30 uur en de aanvang is om 17.00 uur. Meer info

op <https://www.evensongsleiden.nl/>



Afgelopen donderdag is een mooie houten bank geplaatst, buiten, voor de Bakkerij. Met de Tekst: *Overwin het kwade door het goede..* een jaar na de heftige gebeurtenis u bekend. Wij als vrijwilligers van de Bakkerij mochten een bloem en gedicht plaatsen op de bank, als herinnering. Welkom, om even stil te staan of te zitten....

Adrie Lindhout,

De laatste "Op de Hoogte"

De nieuwsbron van onze wijkgemeente Hooglandse Kerk (voorheen LBG) "Op de Hoogte" bestaat al sinds 1992. "Het bevat belangrijke, leuke en wetenswaardige informatie uit onze gemeente; informatie die niet (noodzakelijk) in het Leids Kerkblad te vinden is", zo lezen we op de website. Sinds het begin van de coronatijd konden we elkaar niet meer ontmoeten in de kerk, en was de dienst alleen online te volgen. We wilden elkaar toch snel kunnen informeren over hoe we de dienst digitaal konden volgen, met een liturgie; de start van de "digitale nieuwsbrief".

Na coronatijd bleven we "Op de Hoogte" (op papier) en de "digitale nieuwsbrief" (via mail) naast elkaar publiceren. De redacties hebben sinds die tijd vaak overleg gehad; hoe gaan we nu verder? Naast elkaar laten bestaan, of samenvoegen, of nog anders? Het laatste jaar merkten de redacties van beide nieuwsbronnen dat er veel overlap is van nieuws en informatie. Deze overlap en andere overwegingen van met name de kosten van het drukwerk, hebben ons (de redacties) doen besluiten om te stoppen met "Op de Hoogte".

De redactie van "Op de Hoogte", Aad Hamoen, Wim Timmers en Hetty Veldhuijzen van Zanten werden in de dienst van 30 juni, heel hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet.

De wekelijkse Digitale Nieuwsbrief gaat verder als Nieuwsbrief van de wijkgemeente Hooglandse Kerk.

Jan Wolzak
redactie

Digitale Nieuwsbrief

o-o-o-o-o



dag

dag zei hij
 tegen mij
 en ik ga
 er nu
 van door
 op papier
 voor het laatst
 houd ik je
 op de hoogte
 en daarna zie ik
 wel verder
 maar weet ik zeker
 dat jij
 ook zonder mij
 op de hoogte
 blijft
 omdat niet
 uit
 op de hoogte
 maar
 vanuit
 de Hoge
 het eeuwige
 onmisbaar nieuws
 blijft komen

Marten Westeneng

AGENDA

WIJKGEMEENTE
**HOGLANDSE
 KERK**

(vh.leidsebinnenstadsgemeente)

Zaterdag 20 juli 13.30 uur
 Hooglandse Kerk
 Orgelpromenade (Victor Baena)

Zondag 21 Juli 17.00 uur
 Hooglandse Kerk
 Evensong: *Tiffin Boys Choir,*
Kingston upon Thames Londen

Zaterdag 27 juli 13.30 uur
 Hooglandse Kerk
 Orgelpromenade (Margreeth de Jong)

Zaterdag 3 augustus 13.30 uur
 Hooglandse Kerk
 Orgelpromenade (Peter van de Velde)

info@orgelpromenade.nl

De redactie van *Op de Hoogte*,
 Aad Hamoen, Wim Timmers en
 Hetty Veldhuijzen van Zanten
 groet u.

Deze laatste en eerdere edities van
 'Op de Hoogte' zijn op de website na te lezen:
 (onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

**Wilt u elke vrijdag een digitale
 nieuwsbrief ontvangen?
 meldt u dan aan op**
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

ANDER INTERNETADRES
Sinds 1 juli is onze wijkgemeente
Hooglandse Kerk te vinden op
www.hooglandsekerk.nu

Predikant: Ds. M.R. Klokke,
 Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden,
 tel.: 06-48228505