

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



25 februari 2024, 32^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 25 februari 2024, 10.00 uur
Voorganger: ds. G. van Dijk.
Organist: Willeke Smits.

Gecombineerde Collecte: Diaconie,
Algemeen kerkenwerk PGL en Jeugdwerk
PGL-breed.

Digitaal collectemoment tijdens de dienst (of
later) met de Appostel-app, schaalcollecte bij
de uitgang of overmaken op rekening
NL71INGB0678651094 t.n.v. Prot. Gemeente
Leiden o.v.v. collecte 25 februari 2024.

Vieren:

Zondag 25 februari, 2^e Lijdenszondag, ds. Gerrit van Dijk, Driebergen.
17.00 uur Cantatevesper, ds. Margreet Klokke.

Zondag 3 maart, 3^e Lijdenszondag, ds. Margreet Klokke, met medewerking
van de Leids Cantorij.

Zondag 10 maart, 4^e Lijdenszondag, ds. Margreet Klokke, Avondmaal.

Zondag 17 maart, 5^e Lijdenszondag, ds. Bert Kuipers, Rotterdam.



Kindernevendienst:

Toen Jezus bij Simon Petrus kwam, riep die: 'Heer, u gaat toch niet mijn voeten wassen?' Jezus zei tegen hem: 'Nu begrijp je niet wat ik doe, maar later zul je het begrijpen.'

Johannes 13 : 6 - 7

In deze Op de Hoogte:

- *Van de predikant*
- *Cantatevesper*
- *Huiskameravond*
- *Paasbrodenactie 2024*
- *Happietaria*
- *Wereldgebedsdag*
- *Actie Kerkbalans*
- *Kamervragen*



Van de predikant

Bij de diensten

Op zondag 25 februari, de tweede in de 40-dagentijd, gaat 's morgens ds Gerrit

van Dijk bij ons voor. Hij is op dit moment predikant bij de Grote Kerk in Driebergen, eerder was hij dat in Maassluis. Zijn naam is ook verbonden aan Top2000 diensten. Hij heeft theologie gestudeerd in Leiden, en daardoor oude banden met de Hooglandse Kerk. We verwelkomen hem elk jaar graag in ons midden! 's Middags om 17.00 uur is er weer een cantatevesper, waarin ik zelf voorga. Cantate BWV 22, 'Jesus nam zu sich die Zwölfe', zal klinken. De korte overdenking gaat over de cantate en de tekst waar deze bij gemaakt is, Lucas 18: 31-43. Elders in deze Op de Hoogte leest u er meer over.

Op zondag 3 maart ga ik zelf weer voor. Dan wordt de uitgestelde doopdienst van 4 februari gehouden. Gedoopt worden: Jillian Johanna Duurkoop, dochter van Sander en Valerie Duurkoop – De Jeu en Hailey Johanna Maria Brandt, dochter van Daniël en Charlène Brandt – De Jeu. Valérie en Charlène, de beide moeders, werden ooit tegelijk door hun ouders ten doop gehouden in de Hooglandse Kerk, het is bijzonder dat ze dit nu met hun kinderen doen.

Op deze derde zondag in de 40-dagentijd wordt een vervolg gemaakt met de 40-dagenserie diensten met als thema: 'Bijbelse klokkenluiders', oproep tot inkeer en omkeer. Deze keer komt

de profeet Hosea aan het woord. In hoofdstuk 11 spreekt hij in beeldtaal over God als een vader. Dat past mooi bij het sacrament van de doop... Op deze zelfde zondag 3 maart is er overigens een dienst met jongeren in de Regenboogkerk, het zou mooi zijn als ook 'onze jongeren' daar naartoe gingen. Leeftijdgenoten ontmoeten is zo belangrijk voor hen, ook in de kerk.

Eten bij het Happietaria

Op donderdag 29 februari gaan de diakenen van de LBG eten bij Happietaria Leiden, in het gebouw van de Driestar, Vennemeerstraat 5. Een aantal studenten kookt daar voor een goed doel – voor boerenbedrijven die er nu slecht voor staan in Syrië. Ze doen dit onder de vlag van Tearfund. Eet je mee met de diaconale raad? Meld je dan bij diaconaleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl.

Gevonden!

In de afgelopen tijd hebben meerdere mensen hun hand opgestoken, op een vraag vanuit de kerkenraad om iets te doen.

Hilly Kuiper, Marius en Monica van der Heul, Floris Koppelaar en Frans en Caroline van Wilgen willen samen met mij gastheer en – vrouw worden voor de pelgrims die op de zaterdag van het HemelvaartswEEKEND in onze kerk zullen slapen. Daar ben ik heel blij mee! We zullen u binnenkort vragen zelf ook iets kleins te doen: Een bedje adopteren, d.w.z. een pelgrimsslaapplaats opmaken in de kerk en voor een ontbijt zorgen. U hoort t.z.t. meer van ons!

Er zijn ook twee nieuwe vrijwilligers gevonden voor de Open Hooglandse Kamer en – Kerk: Ei Shwe Zin Htwe uit Myanmar en Mtanos Kazzy uit Syrië. Zij wonen momenteel in het AZC en zijn via Includio bij ons terecht gekomen. Ik ben heel blij dat zij onze ploeg versterken, en dat kerk en stad op deze manier nog meer met elkaar vervlochten raken.

Tot slot heeft Reinier Guijt aangeboden om het streamteam te versterken, en is Hartman Out aan het kijken of het ook iets voor hem kan zijn. Tijdens de periode waarin ik even niet kon werken heb ik nog eens gemerkt hoe belangrijk de uitzendingen via YouTube van onze diensten zijn. Ik kreeg mailtjes met beterschapswensen van allerlei trouwe kijkers die ik niet kende!

Gezocht!

Vanaf april wordt de openstelling van de Hooglandse Kamer en – Kerk weer uitgebreid tot drie middagen per week. Omdat sommige vrijwilligers van het eerste uur weer iets anders zijn gaan doen, is er ruimte voor nog een aantal nieuwe.

Je helpt al als je één keer per twee maanden twee uur wilt 'staan'! Heb je belangstelling? Je kunt je bij mij melden via het bekende mailadres.

En ook het streamteam kan nog extra krachten gebruiken! Ben je niet bang om ergens aan de knoppen te draaien? Meld je dan bij Simon van Wijlen, simon@vanwijlen.nl.

Je wordt goed ingewerkt, en hoeft het nooit in je eentje te doen.

Pelgrimstocht



Je kunt je nog tot 1 maart aanmelden voor de pelgrimstocht van 10 – 12 mei 2024 van Bloemendaal naar Den Haag via pelgrimstocht2024@gmail.com.



Voor meer informatie zie onze website www.leidsebinnenstadsgemeente.nl.

*Met een hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke*

Cantatevesper

Vanmiddag, 25 februari, om 17.00 uur wordt in de Hooglandse Kerk de cantate 22 uitgevoerd. Dit is een vroege cantate van Bach. Hij doet in 1723 auditie voor het cantorschap van de Thomaskirche in Leipzig. Hij schrijft daarvoor deze cantate op 7 februari en dat is de laatste zondag voor het begin van de vasten. Eigenlijk wil men in Leipzig Telemann benoemen, maar die verkiest een post naar Hamburg. Verschillende andere kandidaten worden te licht bevonden, maar omdat Bachs cantates wel zeer worden geprezen, valt de keuze uiteindelijk op hem.



De titel van cantate 22 is: Jesus nahm zu sich die Zwölfe. Hij bestaat uit 5 delen. In het eerste deel kondigt Jezus zijn twaalf leerlingen aan dat zij naar Jeruzalem opgaan, waar alles volbracht wordt wat geschreven staat over de Mensenzoon.

En in het laatste deel horen wij hoe zij inderdaad de meester volgen, op weg naar de stad van vrede.

Uitvoerenden: Leids Projectkoor o.l.v. Dennis Broeders.

De solisten zijn altus David Cohen, tenor Adrian Fernandes en bas Robert-Jan Agricola.

Voorganger: ds. Margreet Klokke.
Organist: Willeke Smits.

0-0-0-0-0

Huiskameravond

Op dinsdag 5 maart vindt vanaf 19.45 uur een huiskameravond plaats voor gemeenteleden die wonen in de Professoren-, Burgemeesterswijk, Roomburg en Waardeiland (postcode 2313 en 2314).

Dit jaar hebben de huiskameravonden als thema: 'Met het oog op zondag'. We praten over ons leven en geloven aan de hand van de Bijbeltekst die op de zondag ná de huiskameravond gelezen wordt in de kerkdienst. Ds. Margreet Klokke kan het besprokene dan verwerken in de preek.

Heeft u de uitnodiging niet ontvangen, maar wilt u wel graag meedoen? Neemt u dan contact op met Dorien de Graaff (doriendegraaff@xs4all.nl).

0-0-0-0-0

Paasbrodenactie 2024



PAASBRODENACTIE
DIACONAAL CENTRUM DE BAKKERIJ

*want gedeeld brood
smaakt zoveel beter*



Paasbroden speciaal gebakken voor Diaconaal Centrum De Bakkerij als teken van verbondenheid met hen die

zorg en hulp behoeven. De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk van de samenwerkende Diaconieën in De Bakkerij (RK en PGL).

De Paasbrodenactie kent een lange traditie sinds de opening van het Diaconaal Centrum in zijn huidige vorm. De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude Armenbakkerij die eeuwenlang brood bakte voor Leidse gezinnen, die in zware economische tijden maar moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen.

We hebben ook dit jaar bakkerij van Maanen weer bereid gevonden om een speciaal formaat Paasbrood te bakken, waarvan per brood € 2,75 ten goede komt aan De Bakkerij.

Met de bestelling van dit Paasbrood, zorgt u voor een feestelijke aanvulling op uw ontbijttafel en geeft u het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug.

Paasbrood 600 gram à € 7,50

U kunt uw brood bestellen op zondag 25 februari en zondag 3 maart na de dienst (bij de koffie in het Hooglandse Huys). Wij stellen het op prijs wanneer u contant of via een QR code betaalt. Op Palmпасen, zondag 24 maart, kunt u na de dienst uw bestelde brood ophalen.

Hartelijke groet,
Willeke Ravenbergen
Ronald Kraayeveld

o-o-o-o-o

Happietaria

Ook dit jaar organiseren christelijke Leidse studenten 'Happietaria'. Dit is een tijdelijk restaurant met als inzet om geld op te halen voor een goed doel.

Happietaria is van 2 februari t/m 2 maart 2024 geopend op dinsdag t/m zaterdag. Het opgehaalde geld wordt besteed aan projecten van Tearfund, waaronder de rehabilitatie van landbouw in Syrië. Dit jaar willen zij met het restaurant € 35.000,- ophalen. Op de site www.happietaria.nl vind je meer informatie.



Dit mooie initiatief willen wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan! Enkele gemeenteleden gaan op donderdag 29 februari a.s. eten bij Happietaria. Heb je zin om mee te gaan, meld je dan zo snel mogelijk aan via mailadres: rkraayeveld@gmail.com. We sluiten de 29e aan bij de vroege shift, die begint om 17.00 en tot 19.30 loopt.

Op www.happietaria.nl/Leiden vind je het menu en de prijzen. Als de prijzen een drempel vormen horen we dat graag, dan vinden we met elkaar een passende oplossing.

Happietaria bevindt zich in het gebouw van de Driestar Leiden aan Vennemeerstraat 5, 2334 DE in Leiden. Je kunt in de buurt betaald parkeren.

Mocht je de 29e niet kunnen dan kan je natuurlijk ook zelf gaan. Doe dat vooral om dat mooie initiatief te steunen en zegt het voort: hoe meer eters, hoe meer steun voor Syrië!



Kun je niet komen eten, maar wil je dit initiatief toch steunen? Dat kan! Je kunt een gift overmaken via de onderstaande QR-code of naar het

bankrekeningnummer NL51 ABNA
0864 3228 95 ten name van P.
Spierenburg ST TEAR FUND
NEDERLAND.

Hartelijke groet,
Willeke Ravenbergen
Ronald Kraayeveld

0-0-0-0-0

Oecumenische Wereldgebedsdag



Vrijdag 1 maart, 20.00 uur in de Sint Petruskerk, Lammenschansweg 40a in Leiden.

Deze dienst wordt voorbereid door een Leidse oecumenische groep vrouwen. De Palestijnse vrouwen kozen als Bijbellezing en motto voor deze dienst “Verdraag elkaar in liefde” uit de brief aan Efeziërs, hoofdstuk 4.

Wat voor een oproep uit een land, dat gebukt gaat onder haat, oorlog en zo veel leed! Palestina werd ongeveer 5 jaar geleden als gastland voor de viering van 2024 gekozen tijdens een internationale WGD conferentie. Ons gebed is sinds de verschrikkelijke geweldsuitbarsting meer als nodig. De Palestijnse Christenen zijn in hun omgeving helaas een uiterst kleine minderheid. Zij verlangen naar onze solidariteit en geloofsverbinding met christenen elders ter wereld. Hun woorden kunnen we niet naast ons neerleggen.

We horen tijdens de dienst levensverhalen van drie vrouwen uit het Heilige Land. We zullen gebeden toevoegen die de actuele situatie voor God dragen en bidden om vrede. We laten ons inspireren door het geloof van deze vrouwen en bidden hun woorden mee: “Leid ons in een leven dat onze roeping als christenen waardig is.”

0-0-0-0-0

Actie Kerkbalans, 1^e tussenstand

Enkele weken geleden vroegen we uw aandacht voor Actie Kerkbalans. Sindsdien zijn er in de hele

Protestantse gemeente Leiden 1.067 toezeggingen gedaan. Er is in totaal €451.264 toegezegd. In onze wijkgemeente, de LBG, zijn inmiddels 221 toezeggingen gedaan voor in totaal € 121.687,00.

Mede namens het College van Kerkrentmeesters willen wij iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken! Met uw bijdrage kunnen we onze gebouwen blijven onderhouden, het jeugdwerk en ouderenwerk laten doorgaan en de salarissen van predikanten en kerkelijk werkers betalen.



Als uw formulier nog niet is opgehaald dan kunt u het sturen naar het kerkelijk bureau:

Van Vollenhovenkade 22,
2313 GG Leiden
of naar
antwoordnummer 10451,
2300 WB Leiden.

Voor degenen die meedoen met Kerkbalans digitaal: als u de mail niet ontvangen hebt, kijkt u dan nog even in de spambox. Als u hulp nodig hebt bij het invullen van het digitale formulier stuurt u dan een mail naar:
kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl

Hartelijk dank aan al onze gemeenteleden die een toezegging hebben gedaan en natuurlijk alle lopers die zich weer hebben ingezet voor Kerkbalans ook heel hartelijk bedankt!

o-o-o-o-o

KAMERVragen:



Psychiater Ester van Fenema en ds, Joost Röselaers spreken over het thema "De leegte voorbij....?"
Zaterdag 16 maart van 16:00 tot 17:30 uur in de Hooglandse Kamer.

Kunnen we echt niet goed leven zonder verhalen? Hoe doe je dat, op zoek naar een gedeeld verhaal dat ons verbindt? Wat gebeurt er als een psychiater en predikant samen op stap gaan? Wat zijn dan die verhalen die zin, samenhang en perspectief bieden? Wat drijft Joost, wat draagt Esther?

In KAMERVragen gaan Sjoerd Douma (hoogleraar UvA) en Margreet Klokke (predikant Hooglandse Kerk) hierover in persoonlijk gesprek met hen.

o-o-o-o-o

*Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten,
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.*

*Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
'k wil in uw woning wezen
voor nu en voor nadeze',
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons Hem te geven
de rijkdom van ons leven.*

*Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ons nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, - het eeuwig leven.*

Lied 531

Agenda

25 februari	17.00 uur	Hooglandse Kerk	Cantatevesper
28 februari	20.15 uur	Hooglandse Huys	Kerncursus
29 februari	17.00 uur	Driestar Leiden	Happietaria
1 maart	20.00 uur	Sint Petruskerk	Wereldgebedsdag
5 maart	19.45 uur	PC 2313 / 2314	Huiskameravond
7 maart	20.15 uur	Hooglandse Kamer	Meditatiecursus
16 maart	16.00 uur	Hooglandse Kamer	Kamervragen

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 10 maart**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 4 maart**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl