

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



28 januari 2024, 32^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 28 januari 2024, 10.00 uur
Voorganger: ds. Julia van Rijn, Leiden
Ouderling van Dienst, Henny v.d. Mark
Organist: Willeke Smits.

Gecombineerde Collecte: Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL, PKN: Jonge generaties: interactief bijbelspel voor jongeren
Digitaal collectemoment tijdens de dienst (of later) met de Appostel-app, schaalcollecte bij de uitgang of overmaken op rekening **NL71INGB0678651094** t.n.v. Prot. Gemeente Leiden o.v.v. collecte 28 januari 2024.

Vieren:

Zondag 28 januari, ds. Julia van Rijn, Leiden.

Zondag 4 februari, ds. Jacob Korf, Den Haag. Met medewerking van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.

Zondag 11 februari, ds. Bernard Lutikhuis, Haarlem.



Kindernevendienst:

Ik kijk naar de hemel
die u hebt gemaakt.
Ik kijk naar de maan en de sterren
die u daar een plaats hebt gegeven.

PSALM 8 : 4

In deze Op de Hoogte:

- *Van de voorzitter*
- *Hooglandse Kamer*
- *Paasgroetenactie*
- *Kliederkerk*
- *Kamervragen*
- *Bureau van Betekenis*
- *Agenda*



Van de voorzitter

Afgelopen zondag berichtte ik u al dat Margreet Klokke nog iets langer uit de lucht is, nadat ze eerst studieverlof

had en nu vakantie heeft. Vandaar ook dit stukje van mijn hand.

Kerkdiensten

Vandaag – en dat was al zo gepland – verwelkomen we als voorganger ds. Julia van Rijn, onze vorige classis-predikant en gemeentelid bij de LBG. In de dienst van zondag 4 februari gaat ds. Jacob Korf voor. Het dopen dat voor die dag was gepland is – in overleg met de doopouders – uitgesteld tot later. Jacob Korf neemt ook waar voor Margreet in de week van 28 januari tot en met 4 februari. Op zondag 11 februari – en ook dat was al gepland – komt ds. Bernard Luttkhuis de dienst leiden. Hij is emeritus-predikant en was laatst predikant in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem.

Vesper Aswoensdag

De vesper van Aswoensdag, 14 februari is een gezamenlijke activiteit van (het cluster van) de drie geloofsgemeenschappen in de binnenstad: wijzelf, de Marekerk en de Ekklesia Leiden. Daarin gaan om beurten twee van de drie voorgangers uit die geloofsgemeenschappen voor. Dit jaar is de beurt aan de voorgangers uit de Marekerk en de Ekklesia, Ton Jacobs en Owe Boersma. Aanvang: 19.30 uur.

Kerkenraadsvergadering van 17 januari

In de kerkenraadsvergadering van 17 januari spraken we verder over de zogeheten bottom-up kerk, naar aanleiding van het boek Tabitha van Krimpen en haar eerdere spreekbeurt in de Hooglandse Kamer. In de kern is het boek een pleidooi om meer aansluiting te vinden bij twintigers, maar tegelijkertijd is het ook uitdaging om te kijken hoe open we als kerk zelf zijn en hoeveel ruimte er is voor initiatieven ‘van onderaf’ (in het Engels bottom-up). Het boek bevat een checklist op dat punt. Eerder hadden we geconstateerd dat we bij de LBG behoorlijk bottom-up zijn, maar het kan altijd beter en anders. Hoe, dat gaat u op een passend moment nog van ons horen.

Verder maakten we een rondje langs de velden (pastorale raad, diaconale raad, jeugdraad, algemene kerkenraad (AK)).

Bijzondere aandacht verdient het jeugdwerk, dat - met de inzet van ouders en andere betrokkenen goed overeind blijft. Zo was er zaterdag 20 januari ook een bruisende

Kliederkerk. Het moderamen van de AK kijkt naar aanvulling van de capaciteit op het gebied van het jeugdwerk; daar is in de begroting budget voor. Ook gaan we in gesprek hiervoor met de feedback van de ouders over de huidige situatie.

Hooglandse Kamer

Op zaterdag 20 januari is de nieuwe tentoonstelling geopend in de Hooglandse Kamer: ‘In Between’. Zoals inmiddels gebruikelijk is het een

duo-expositie van Leidse kunstenaars. Het was een geslaagde opening, met prachtige, aansprekende kunst, veel bezoekers en enthousiaste reacties. Ook als u niet zo'n kunstkenner of – liefhebber bent, stap dan toch eens binnen (dat kan ook op zondagmorgen) en laat u verrassen. Over de kunstenaars en de tentoonstelling kan het volgende worden gezegd:

De Leidse kunstenares Fleur van den Berg studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. In haar werk vraagt zij zich af hoe het is om mens te zijn. Daarbij wordt haar aandacht getrokken door de transitie die bij het leven horen. Wat gebeurt er tussen stilstand en overgave, eenzaamheid en verbondenheid, vastzitten en loskomen, angst en liefde?



De Leidse broers en kunstenaars Khalid en Rachid Zerrou studeerden beide aan de Nederlandse Fotovakschool. Zij ontwikkelden zichzelf tot 3D-papierkunstenaars. In hun werk laten zij

hun Arabische erfgoed samenvloeien met de strakkere esthetiek van de westerse wereld waarin zij zijn opgegroeid. Door de stijl van islamitische mozaïeken te verbinden

met minimalistische invloeden, creëren zij een brug tussen culturen en tijden.

*Met hartelijke groet,
Henk ten Voorde*

o-o-o-o-o

Van de diakenen **Paasgroetenactie voor** **gevangenenkamp; bloemengroet**

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.

De afbeelding op de paaskaarten van 2024 is gemaakt door een gedetineerde vrouw in de penitentiaire inrichting in Zwolle. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. U kunt hier aan mee doen.

Volgende week zondag, 4 februari kunt u na de dienst één of meer Paaskaarten aanschaffen. Ze kosten 75 cent per stuk

wel het verzoek om contant en zoveel mogelijk gepast te betalen.



U beschrijft en post de kaarten zelf; de kaarten dient u voor 20 februari 2024 op te sturen naar de PKN. Zij zorgen voor de verdere verspreiding. Het adres is: Protestantse Kerk in Nederland T.a.v. Paasgroetenactie Postbus 8504 3503 RM Utrecht Meer info vindt u op <https://protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/>

Bloemengroet

Op zondag 4 februari zullen we de bloemengroet ook bestemmen in dit thema: we brengen de bloemen naar ex-gedetineerden in het Exodushuis in Leiden.

Vragen? Stel ze aan Adrie Lindhout of Inge Drijfhout, of mail ze naar diaconaleraad@leidsebinnenstads gemeente.nl

o-o-o-o-o

“GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN “.

Kerkebalans 2024

Kliederkerk

Op zaterdagmiddag 20 januari hielden we Kliederkerk met een grote groep kinderen en ouders. Thema was: God kent jou vanaf het begin. Er werd



gezongen, naar een verhaal geluisterd, geknutseld, een speurtocht gedaan



en tot slot hebben we gezellig samen gegeten.



Komen jullie de volgende keer ook? Op 16 maart en 20 mei is het weer **Kliederkerk!!**

Kamervragen

met de Leidse historici

Nadia Bouras en Sara Polak

Sinds de aanslag van Hamas op Israël en de daaropvolgende oorlog van Israël in Gaza, is het conflict overgeslagen op de Nederlandse samenleving. Het roept veel emoties op. Veel mensen kiezen voor één van de twee kampen. Dat geeft onderlinge spanning en zorgt voor een gevoel van onveiligheid.

Conflict

Wat laat dit zien over onze samenleving? Hoe kunnen we met dit conflict omgaan? Zouden we ons meer moeten uitspreken over het onrecht dat we zien, of juist voorzichtiger proberen de dialoog aan te gaan met de ander? Dienen we meer de nuance te zoeken of moet dit achterwege blijven als fundamentele waarden in het geding zijn?

Israël & Palestina

De Hooglandse Kamer organiseert hierover een gesprek met twee Leidse historici die zich bij het conflict betrokken voelen. Beiden doen dat vanuit een verschillende achtergrond. Nadia Bouras komt uit een immigratiegezin met Marokkaans-Islamitische wortels, waarin het Israelisch-Palestijnse conflict gezien werd als het conflict der conflicten. Sara Polak komt uit een seculier Joods milieu waarin de Tweede Wereldoorlog diepe sporen heeft achtergelaten.

Gesprek

Waar staan ze voor? Hoe heeft hun achtergrond hen persoonlijk gevormd? Kunnen deze collega's nog met elkaar

praten, op dit moment? En hoe gaan zij om met de vragen die er nu op hen afkomen? Welke lessen leren zij rond dit conflict van de geschiedenis?

Sebastiaan Tijsterman gaat hierover met hen in gesprek op zaterdag 3 februari vanaf 16.00 uur 'bij het scheiden van de markt' in de huiskamer van de Hooglandse kerk.

Info: www.hooglandsekamer.nl.

Van harte welkom!

o-o-o-o-o

Bureau van Betekenis

Filmavond met Tabitha van Krimpen
- Barbie: knalroze,
maar verrassend diepgaand

Donderdag 1 februari in het Imperium theater, aan de Oude Vest 33E in Leiden vanaf 19.30 uur

Duik mee in de kleurrijke en schijnbaar perfecte wereld van Barbie en ontdek de diepere betekenissen die schuilgaan achter de knalroze buitenkant... 'Barbie' was de filmhit van afgelopen jaar en deze populariteit is niet verwonderlijk. De film snijdt namelijk op een toegankelijke manier allerlei grote onderwerpen aan die raken aan ons leven. Deze avond onderzoekt Tabitha van Krimpen met ons welke thema's in de film zitten en staan wij stil bij de vraag waarom vooral jonge mensen zich hierdoor aangesproken voelen. aanmelding van dit leuke event naar: [Community | Bureau Van Betekenis Leiden \(bvbleiden.nl\)](http://Community | Bureau Van Betekenis Leiden (bvbleiden.nl)).

Bureau van Betekenis is een platform voor inspiratie en zingeving. Voor twintigers en dertigers in Leiden die bijna of net klaar zijn met hun studie of al een paar jaar aan het werk zijn.

Uit uw hemel zonder grenzen

*Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.*

*Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.*

*Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.*

*Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
ooit nog vrede hier op aarde?*

*Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.*

Lied 527 tekst: Huub Oosterhuis

Agenda

1 febr.	19.00 uur	'Barbie' filmavond	Imperium theater Oude Vest 33 ^E
3 febr.	16.00 uur	Kamervragen	Hooglandse Kamer
4 febr.	12.00 uur	Niet bij brood alleen	Hooglandse Huys
7 febr.	19.45 uur	Huiskameravond	Merenwijk
13 febr.	20.00 uur	Leerhuis	Hooglandse Huys
13 febr.	20.00 uur	Labyrint lopen	Hooglandse Kerk
14 febr.	19.30 uur	Vesper Aswoensdag	Hooglandse Kerk

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 11 februari**
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 5 februari**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte:
Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden.