

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



14 januari 2024, 32^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 14 januari 2024, 10.00 uur
Voorganger: ds. P. van Winden, Soest.
Organist: Willeke Smits.

Gecombineerde Collecte: Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en Eredienst en Pastoraat.

Digitaal collectemoment tijdens de dienst (of later) met de Appostel-app, schaalcollecte bij de uitgang of overmaken op rekening **NL71INGB0678651094** t.n.v. Prot. Gemeente Leiden o.v.v. collecte 14 januari 2024.

Vieren:

Zondag 14 januari, ds. Pieter van Winden, Soest.

Zondag 21 januari, ds. Paulien Couvee, Middelburg.

Zondag 28 januari, ds. Julia van Rijn, Leiden.

Zondag 4 februari, ds. Margreet Klokke, doopdienst, met medewerking van de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons.



Kindernevendienst:

Gideon zei: 'God, u hebt gezegd
dat ik Israël zal bevrijden.
Geef mij een teken,
zodat ik weet dat het waar is.'
Rechters 6 : 36

In deze Op de Hoogte:

- *Van de predikant*
- *Inzamelactie Voedselbank*
- *Stiltewandeling*
- *Kliederkerk*
- *Amnesty International*
- *Niet bij brood alleen*
- *Huiskameravond*
- *Onderzoek*



Van de predikant

Allereerst: Voor iedereen die ik nog niet zag of sprak – vrede en alle goeds voor 2024! En dank voor de kerst-

nieuwjaars- en grootouderkaartjes die naar mijn huisadres Oude Rijn 156 gestuurd werden...

Bij de diensten

In de kerstnacht is mijn zwager overleden, mede daardoor ben ik in het afgelopen weekend ziek geworden.

Nu ik dit schrijf ben ik al weer bijna de oude, maar onze voorzitter heeft er bij me op aangedrongen dat ik me deze week rustig zou houden.

Daarom gaat vanmorgen ds. Pieter van Winden uit Soest in mijn plaats bij ons voor. Wij hebben in de jaren '90 samengewerkt in Soest, onze families zijn daarna bevriend geraakt. Pieter is intussen predikant in Utrecht geweest en heeft zich daarna gespecialiseerd als interim-predikant. Hij heeft in die hoedanigheid voor mijn gevoel al talloze gemeentes in het hele land door een overgangsfase heen geholpen.

Ik weet nog niet wat zijn thema en tekst wordt – u leest erover in de digitale nieuwsbrief. Welkom, het is altijd verfrissend en inspirerend om een hier in de LBG nog onbekende predikant te horen!

Op zondag 4 februari is er weer een doopdienst. Het voorbereidingsgesprek is op de dinsdag ervoor. Wie zijn/haar kind dan ten doop wil houden, kan zich bij mij melden!

Onderzoek studenten antropologie

In een eerdere Op de Hoogte hoorde u al van het onderzoek van de vier studenten antropologie, de komende weken, in deze kerk. Verderop in deze Op de Hoogte vindt u een link naar hun enquête, heel fijn als u even tijd wilt nemen om deze in te vullen! U kunt er in de kerkdienst zondag ook een geprinte versie van krijgen.

Cursussen voorjaar 2024

Op dinsdag 6 februari begint de cursus Kijk!Genesis, in de Hooglandse Kamer. Hier hebben zich 27 mensen voor opgegeven, waaronder een 10-tal mij nog onbekenden. Deze laatsten reageerden op het artikel dat Cent van Vliet over de cursus schreef in het Leids Nieuwsblad. Het is zó belangrijk om de stad te laten horen wat er hier te doen valt en te laten merken dat iedereen welkom is! Dit is iets waar ik erg blij van word.

Op donderdag 8 februari begint de meditatiecursus die ik elk jaar geef in de 40-dagentijd. Hier kunt u zich/kun je je nog voor opgeven via klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Studieverlof

Predikanten hebben recht op 100 uur studieverlof per jaar (dat is 2 ½ week) Ik heb daar de afgelopen tijd geen gebruik van gemaakt. Dat is eigenlijk niet goed, het moderamen heeft me daar attent op gemaakt. Ik had het niet gepland bij het maken van het preekrooster. Daarom heb ik dit jaar voor twee losse weken gekozen: de eerste van 14-21 januari. Ik ga dan een paar dagen naar Klooster Nieuw Sion bij Deventer. Ds. Jacob Korf

zal mij in die week vervangen. Zijn telefoonnummer is: 06- 46017788.

*Met een hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke*

o-o-o-o-o

Inzamelactie Voedselbank

Van 6 tot 14 januari 2024 organiseerde de Protestantse Kerk/Kerk in Actie, samen met gemeenten, een actieweek om zoveel mogelijk voedsel voor de Voedselbank in te zamelen.

De Voedselbank helpt zo'n 38.000 huishoudens.

Veel kerkelijke gemeenten zamelen het hele jaar spullen voor de voedselbank in. Toch wil de Protestantse Kerk in de tweede week van januari een extra actieweek houden, omdat in de maand januari normaal gesproken minder binnenkomt dan in andere maanden. Terwijl januari juist vaak een dure maand voor veel mensen is. Ook hebben de acties van supermarkten gericht op het voorkomen van verspilling, een keerzijde: er wordt minder gedoneerd aan de Voedselbanken.

Om deze tekorten te overbruggen, is besloten op zondag 14 januari a.s. mee te doen aan deze actie. Breng a.u.b. houdbaar voedsel en / of toiletartikelen mee naar de dienst. Het inzamelpunt is rechts van de ingang. Diaken Margreet Gauw zal klaarstaan om uw spullen in ontvangst te nemen.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw donatie.

*Hartelijke groet,
Margreet Gauw.*

o-o-o-o-o

Stiltewandeling

Graag nodigen we je uit voor een stiltewandeling met als thema: 'Vriendelijkheid.....stilletjes overstijgt dat alles.'

Op zaterdagochtend 20 januari 2023 ontmoeten wij elkaar om 10.00 uur bij de ingang van Polders Poelgeest (Martinus Houttuynhof) te Oegstgeest. In de parkeervakken van de wijk is (gratis) parkeergelegenheid. We wandelen ongeveer een uur in stilte,



*'Er gaat niets boven
vriendelijkheid,' zei het paard.
'Stilletjes overstijgt dat alles.'*

afgewisseld door teksten en liederen. Aanmelden graag bij Sytske Wiersma: sytske.wiersma@ziggo.nl. Je bent van harte welkom!

*Met vriendelijke groet,
Willemien, Drieke, Helmut en Sytske*

PS:

De paden zijn niet verhard.

Bij echt slecht weer gaat het niet door.

o-o-o-o-o

Kliederkerk

Op zaterdag 20 januari is er weer Kliederkerk! Alle kinderen van de

peuterleeftijd tot ongeveer 12 jaar zijn van harte welkom, ook kinderen en (groot)ouders die geen lid zijn van de kerk.



Thema is deze keer: God kent jou vanaf het begin.

Dit thema is gebaseerd op Psalm 139. We gaan luisteren naar een verhaal, knutselen, een speurtocht doen en gezellig samen eten. Er is genoeg leuks te doen voor zowel jonge als oudere kinderen.



De deur van het Hooglandse huis gaat open om 15.45 uur en het programma inclusief eten duurt van 16.00 tot ongeveer 18.00 uur. In verband met de inkoop,

graag vooraf aanmelden via kliederkerk.lbg@gmail.com
Aanmelden kan t/m dinsdag 16 januari.

Als je eerst meer info wil, kun je Jasmijn van der Weide of Jose Clarisse benaderen (jclarissew2b@gmail.com)

o-o-o-o-o

Amnesty International

De schrijfactie Write for Rights van Amnesty International Leiden van december 2023 heeft maar liefst 1099 brieven en 895 kaarten opgebracht. Deze zijn inmiddels verzonden naar de gevangenen en de instanties die verantwoordelijk zijn voor het onschuldig vastzetten van deze personen. Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: hartelijk dank voor het meedoen. Elke brief of kaart is er één.

*Ine Wiersma
Amnesty International Leiden*

o-o-o-o-o

'Niet bij brood alleen'

Af en toe komt er op zondag na de dienst een groep van 20-ers en 30-ers bij elkaar om met elkaar te lunchen en in gesprek te gaan over onderwerpen van geloof, theologie en kerk die ons bezighouden. Wij ervaren deze bijeenkomsten als zeer waardevol en willen dit graag met jullie delen. Daarom nodigen we mensen van alle leeftijden uit om met ons mee te doen op zondag 4 februari. Het gespreksonderwerp voor deze bijeenkomst is 'wie/hoe/wat/waar/wanneer is God?'. Iedereen is welkom: of je nu een kant-en-klaar antwoord hebt, met je mond vol tanden staat bij zo'n vraag of wel eens wil horen wat een ander hierover te zeggen heeft. Er is geen apart kinderprogramma, maar kinderen die

over dit onderwerp mee willen praten zijn van harte welkom. We beginnen om 12.00 uur en ronden rond 14.00 uur af. Wat eten betreft delen we altijd met elkaar wat we van huis hebben meegenomen. Wij zorgen ervoor dat er brood is. Neemt u ook iets mee? Te denken valt bijvoorbeeld aan beleg, fruit, salade of zoete broodjes. Omdat we geen idee hebben hoeveel belangstelling er is, vragen we om je aan te melden bij Jasmijn (e-mail jasmijnvanderweide@yahoo.nl, telefoon 0623156753).

We hopen u te ontmoeten!

*Namens Niet bij brood alleen,
Jasmijn van der Weide*

o-o-o-o-o

Huiskameravond

Op woensdag 7 februari vindt vanaf 19.45 uur een huiskameravond plaats voor gemeenteleden die wonen in de Merenwijk.

Dit jaar hebben de huiskameravonden als thema: "Met het oog op zondag". We praten over ons leven en geloven aan de hand van de Bijbeltekst die op de zondag na de huiskameravond gelezen wordt in de kerkdienst. Ds. Margreet Klokke kan het besprokene dan verwerken in de preek.

Heeft u de uitnodiging niet ontvangen, maar wilt u graag meedoen?

Neemt u dan contact op met:
Henny van der Mark:
hennyvdmark@mail.com

Onderzoek



V.l.n.r: Sophie, Jessica, Isis en Alicia

Wij zijn Sophie, Jess, Isis en Alicia, vier antropologie studenten aan de Universiteit Leiden, en wij doen onderzoek naar verschillende aspecten van zorg binnen de christelijke kerk en gemeenschap.

Wij onderzoeken hiervoor een kerk in de gemeente Leiden en een kerk in de gemeente Goeree-Overflakkee. Voor dit onderzoek hebben wij een vragenlijst gemaakt met een aantal vragen die gaan over thema's zoals zorg, religie, gemeenschap en liefdadigheidswerk. Door het invullen van de vragenlijst helpt u ons met het verloop en conclusie van het onderzoek. De vragen beantwoorden duurt ongeveer 5 a 10 minuten en de antwoorden zijn anoniem. Aan het einde vindt u contactgegevens, mocht u vragen hebben over het onderzoek.

De link naar de vragenlijst van het onderzoek is:

https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5mAm8B77YWoudT0

*Alvast bedankt voor uw tijd!
Sophie, Jess, Isis en Alicia*

Nu is het woord gezegd
waarmee, o Heer, uw knecht
wordt vrijgekocht in vrede.
Mijn ogen zijn vervuld
van 't heil dat Gij onthult
en dat Gij doet geschieden.

Gij hebt het opgericht
voor aller aangezicht,
een schouwspel voor de tijden.
Een licht is opgegaan,
het zal de nacht verslaan
en Israël verblijden.

Liedboek 159a.



Agenda

14 januari	10.00 uur	Hooglandse Kerk	Inzameling voor Voedselbank
16 januari	20.00 uur	Hooglandse Huys	Leerhuis
20 januari	10.00 uur	Oegstgeest	Stiltewandeling
20 januari	16.00 uur	Hooglandse Huys	Kliederkerk
4 februari	12.00 uur	Hooglandse Huys	Niet bij brood alleen
7 februari	19.45 uur	Merenwijk	Huiskameravond

Nieuwjaarsontmoeting Diaconaal Centrum De Bakkerij
Vrijdag 19 januari 16.30-18.00 uur. Een ieder hartelijk welkom

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 28 januari**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 22 januari**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:

Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl

Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl