

Voorganger: ds. Mirjam Buitenwerf-van der Molen
Ouderling van dienst: Antje Ras
Lector: Rietje van Wijlen
Organist: Sander Booij

Orgel
Ontsteken van de kaarsen
Begroeting door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Aanvangslied (staande): Bundel 'Psalmen Anders': 84c
Zie tekst hiernaast

Stilte
Bemoediging
Kyriegebed, met gezongen Kyrie:
LB 301k (I: vrouwen, II: mannen)
Loflied (staande): LB 150a

DIENST VAN HET WOORD

Groet:
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus
G: door de heilige Geest, Amen.
Moment met de kinderen
Gebed

Schriftlezing: Psalm 139: 1-18
Lied: LB 139: 1 en 2
Schriftlezing: Marcus 9: 33-37
Lied: LB 991: 1, 4 en 7
Preek
Lied: LB 362

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebedsintenties
Voorbeden, stil gebed,
afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader

Mededelingen uit de gemeente & aanwijzingen collecte
Slotlied (staande): LB 425
Zending en zegen, met gezongen 'Amen'
Zondagsgroet

Orgel

Wat fijn dat u onze dienst komt bezoeken. In verband met de richtlijnen informeren wij u graag nog even de volgende praktische punten:

1. We houden nog gepaste afstand tot elkaar en geven elkaar op die manier de ruimte!
2. AVG: Er worden beeldopnamen gemaakt die (kunnen) worden uitgezonden. Indien u niet in beeld wilt komen, meldt u dit dan zelf bij binnenkomst in de kerk? Er wordt dan in overleg met u naar een oplossing gezocht.
3. Na het 'Amen' mag u uiteraard nog plaatsnemen om naar het orgelspel te luisteren.

Wij wensen u een mooie en gezegende dienst.

Informatie over de LBG vindt u op

www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

U kunt zich opgeven voor de **digitale nieuwsbrief** via www.leidsebinnenstadsgemeente.nl/newsletter/

Collecte

Er zijn twee mogelijkheden om te geven:

1. Overmaken op rekeningnummer:
NL71 INGB 06786 51094 t.n.v.
Protestantse Gemeente Leiden
o.v.v. "Kerkdienst [dag maand]
LBG"

Voor bestemming en verdeling:
zie website LBG.

2. Geven met de Givt-app.

Zie protestantsegemeenteleiden.nl/givt



Bundel 'Psalmen Anders': 84c

Tekst: Jan Beuving; Melodie: LB Psalm 84

1. Ik hunker, o God, naar uw huis.
Daar kom ik als een pelgrim thuis.
Ik ben op weg in het vertrouwen
dat ik de toegang vinden zal.
Ik zie de mus en zwaluw al
die in uw tuin hun nesten bouwen.
De droge grond waarop ik sta
wordt groen waar ik uw richting ga.
2. O God, hoor hoe ik tot u bid:
geef, tot ik aan uw tafel zit,
dat u mij als een zon zult leiden.
Met u als schild ben ik niet bang.
Al moet ik duizend dagen lang
dwars door dit dal een weg bereiden:
als straks uw poorten opengaan
dan zal ik op de drempel staan.