

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



17 april 2022, 30^e jaargang

Dienst

in de Hooglandse Kerk:

Zondag 17 april 2022, 10.00 uur.

Voorganger: ds. M.R. Klokke

Organist: Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:

Diaconie, Algemeen kerkenwerk PGL en duurzaamheidsprojecten PGL, op rekening NL71INGB0678651094 t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden o.v.v. collecte 17 april 2022 LBG, of met de Givt-app.
Bij de uitgang is er een schaalcollecte.

Vieren:

Zondag 17 april, Pasen, Margreet Klokke, m.m.v. de Leidse Cantorij

Zondag 24 april, ds. Netty de Jong – Dorland, Utrecht.

Zondag 24 april, 17.00 uur, Evensong, Margreet Klokke

Zondag 1 mei, doopdienst, Margreet Klokke, m.m.v. de Leidse Cantorij

Zondag 8 mei, ds. Joep van den Berg, Alphen aan den Rijn.

In deze Op de Hoogte:

- *Van de predikant*
- *Orgelconcert*
- *Evensong*
- *Herdenking*
Jodenvervolgning
- *Kamermuziek*
- *Oproep vrijwilligers*



Toen ze bij het graf kwamen,
zagen ze dat de steen voor
het graf weggerold was.

Lucas 24:2



Van de predikant

Vandaag is het Pasen.
In de stille week hebben we het evangelie naar Marcus gevolgd.

We doen dat ook op Pasen.
We volgen de drie vrouwen, in alle vroegte op weg naar het graf.
Op het schilderij van Caspar David Friedrich hieronder drukt hun houding

nog bedruktheid, moedeloosheid en angst uit.
Maar het morgenlicht is al doorgebroken.
Zacht en hoopvol schijnt het hen tegemoet, net als u en mij.

‘Dan zal ik leven’, zullen we na de preek zingen, met de Leidse Cantorij, en ‘U zij de glorie’, als slotlied. Welkom in de dienst, live of via de livestream!
Een opgewekt Paasfeest gewenst.

*Met een hartelijke groet,
ds. Margreet Klokke*



Nepal

Vorige week zondag was een bijzonder feestelijke dienst. Niet in de laatste plaats door de kleurige kinderoptocht met de palmpaasstokken. Maar ook het koffiedrinken na de dienst mocht er zijn. Met dank aan alle bakkers die voor taart zorgden en de kopers van al dat lekkers kon er een bedrag van € 215,95 op de rekening van Nepal worden bijgeschreven!

o-o-o-o-o

Orgelconcert op het 'Father'-Willis orgel

Vrijdagavond, 22 april 2022 geeft Huw Williams een speciaal concert op het 'Father'-Willis-orgel voor donateurs en bezoekers van de LBG. Het concert wordt georganiseerd door Stichting Cathedral Organ Leiden.



Huw Williams is een van de Britse organisten die de komst van het 'Father'-Willis-orgel vanaf het begin een warm hart toedraagt. Reeds op 21 juni 2007 gaf hij op het De Swart Van

Hagerbeer orgel zijn eerste concert in Leiden, het jaar daarna gevolgd door een dubbelconcert in de Hooglandse kerk en de Regenboog. In 2011 keerde hij terug voor een vervolg. In 2015 verzorgde hij de officieuze ingebruikname van het (toen nog onvoltooide) Willis, waarbij ook de Leidse Cantorij begeleidde. Met zijn koor Cantemus verzorgde hij in 2013 een concert en in 2017 een Evensong. Tenslotte werd de Evensong in Hooglandse Kerk wederom door hem verzorgd in 2017 met Bath Abbey Choir. Huw Williams is sinds 2016 de vaste dirigent van The Willis Chorale. Huw is daarmee een groot fan van ons 'Father'-Willis en onze prachtige Hooglandse Kerk.

Huw speelt in deze week na Pasen een toepasselijk programma:

- Variations on Victimae Paschali Laudes - Jiri Ropek
 - Saraband (For the morning of Easter) - Herbert Howells
 - Toccata on Orientis Partibus - Arthur Wills
 - Organ Sonata - Edward Elgar
- Aanvang is 20.00 uur. Graag reserveren via info@cathedralorgan.nl. Het concert is gratis.

*Hartelijke groet,
Eric Brons*

o-o-o-o-o

Evensong

Op 24 april 2022 om 17.00 uur zal de eerste Evensong van dit jaar plaatsvinden. De Evensong wordt verzorgd door The Willis Chorale onder leiding van Huw Williams (Director of Music van Bath Abbey).

Het orgel wordt bespeeld door Martyn Noble (organist van St James' Palace

en docent op het Royal College of Music in London).
Margeet Klokke is de voorganger.



- Introit: Ecce vicit Leo – Peter Philips
- Responses: Kenneth Leighton
- Psalm 114 (chant Edward Bairstow)
- Magnificat & Nunc dimittis in A: Charles Villiers Stanford
- Anthem 1: Seek Him who maketh the seven stars – Jonathan Dove
- Anthem 2: Give unto the Lord – Edward Elgar

De hymns zijn passend voor 'The Easter Season'.

We raden u aan op tijd te komen, want rond 16.50 uur zal Martyn Noble beginnen met de prachtige Evening Song van Edward Bairstow. Hij besluit de Evensong met het uitbundige Alleluyas van Simon Preston.

*Hartelijke groet,
Eric Brons*

o-o-o-o-o

Herdenking Jodenvervolging



Namens het Bestuur van de Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden nodig ik u uit voor de jaarlijkse herdenking van de Jodenvervolging in

Leiden en omstreken 'Blijvend Gedenken' op zondag 24 april a.s. om 19:30 uur in de Marekerk, Lange Mare 48, Leiden.

Tijdens de herdenking zal dr. Pauline Micheels een Leidse familiegeschiedenis vertellen. Haar joodse grootouders woonden vóór en tijdens de oorlog aan de Witte Singel. Zij staan centraal in haar verhaal.

Chazaniet Tanja Verstelle en gambaduo Cassandra Luckhardt en Abel Streefland verzorgen de muziek. Jongeren lezen namen van vermoorde Leidse joden en leggen bloemen neer.

De herdenking is voor iedereen: jong of oud, jood of niet-jood, gelovig of niet-gelovig. Kortom: voor iedereen die bereid is om niet te vergeten.

Leerlingen en studenten uit Leiden en omgeving worden nadrukkelijk uitgenodigd om bij te dragen aan de herdenking.

De herdenking vindt dit jaar wederom plaats in de Marekerk. De kerk is open vanaf 19:00 uur.

Aansluitend is vanaf 20:30 uur een ontmoeting in de kerk.

De avond wordt georganiseerd door de Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden.

Graag ontmoeten wij u op 24 april.

*Met vriendelijke groet,
Truus de Haan,
Voorzitter Stichting Herdenking
Jodenvervolging Leiden*

o-o-o-o-o

Kamermuziek: Johnny Cash

Bas van der Graaf zocht als predikant naar de betekenis van popmuziek voor geloof en liturgie. Sommige nummers passen naadloos in een kerkdienst, andere laten zich invoegen als contrastsongs: muziek die stem geeft aan een wereld in nood.

Rond 2003 ontdekte Van der Graaf de muziek van Johnny Cash. Dat wil zeggen: de Cash die met een serie albums onder de naam American Recordings was opgestaan uit een carrière die afgelopen leek.



Vanaf 1993 ging Cash samenwerken met producer Rick Rubin, die hem uitdaagde eigen nummers, covers en traditionals met uitsluitend een gitaar in een huiskamer-setting op te nemen. In deze serie komt Cash steeds dichterbij de essentie: van leven en dood, van God en mens.

In zijn veelbewogen leven heeft Cash altijd gezocht naar wegen om het geloof waarmee hij werd opgevoed, vast te houden en relevant te maken, juist ook voor mensen die op één of andere manier aan de kant zijn komen te staan. Zijn concerten in gevangenissen zijn daarvan een mooi voorbeeld. De liederen van 'the man in black' laten niemand onberoerd. Eigenlijk zijn het paasliederen: over doodlopende wegen, over begraven wat geen leven heeft en over wederopstanding. In KAMERMUZIEK luisteren we naar zijn levensliederen, die met hun diepe eenvoud ons hart kunnen raken en gaan daarover in gesprek. Een passend

programma op deze zondag in de tijd na Pasen!

Hooglandse Kamer, 8 mei 2022 om 15.00 uur.

Bas van der Graaf (1963) is predikant van de Nieuwe Kerk in Huizen en daarnaast coach en geestelijk begeleider vanuit zijn eigen praktijk Egeiro. Eerder werkte hij in Amsterdam als predikant en begeleider van kerkpioniers. In 2020 initieerde hij het zingevingsplatform Holy Hub dat zich richt op millennials.



o-o-o-o-o

Oproep vrijwilligers

Topaz

In zorgcentrum Groenhoven (Witte Rozenstraat 1 in Leiden) worden twee keer per maand kerkdiensten aangeboden aan de bewoners, en wel op de maandagmiddag om twee uur. Naarstig ben ik op zoek naar vrijwilligers die kunnen ondersteunen in het halen en brengen van bewoners naar deze diensten. Wilt u mij helpen of weet u misschien iemand in uw kring die dat zou willen doen? Aanmelden kan via telefoon 06 12 56 51 48 of per email: h.kooistra@topaz.nl. Ik hoor heel graag van u!

*Met vriendelijke groet,
Hennie Kooistra,
Geestelijk verzorger*

*Ik zeg het allen dat Hij leeft,
Dat Hij is opgestaan,
Dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
Waar wij ook staan of gaan*

*Nu is op aard geen goede daad
Meer te vergeefs gedaan,
Want wat gij goed doet is als zaad,
Dat heerlijk op zal gaan.*

*'t Is feest omdat Hij bij ons is,
De Heer die eeuwig leeft
En die in Zijn verrijzenis
Alles herschapen heeft.*

Liedboek 642: 1, 7 en 8.



Agenda

22 april	Concert Father-Willis-orgel	20.30 uur	Hooglandse Kerk
24 april	Evensong The Willis Chorale	17.00 uur	Hooglandse Kerk
24 april	Herdenking Jodenvervolging	20.30 uur	Marekerk
8 mei	Inspiratiemiddag Johnny Cash	15.00 uur	Hooglandse Kamer

De volgende **Op de Hoogte** komt uit op **zondag 1 mei**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 25 april**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Deze en vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl