

Op de Hoogte

Nieuwsbrief van de Leidse
Binnenstadsgemeente



26 april 2020, 28^e jaargang

Dienst in de Hooglandse Kerk:

Zondag 26 april 2020, 10.00 uur.

Voorganger: ds. M.R. Klokke

Organist: Willeke Smits

Gecombineerde Collecte:

Diaconie, Prot. Gemeente Leiden en huur en onderhoud kerkelijke gebouwen, op rekening NL71INGB0678651094 t.n.v. Protestantse Gemeente Leiden o.v.v. collecte 26 april 2020 LBG

Vieren

Zondag 26 april, ds. Margreet Klokke. Eerste van een nieuwe serie diensten met als thema: 'Opstaan met Paulus'.

Zondag 3 mei, ds. Arie Kooijman, Oegstgeest. Centraal staat Psalm 118.

Zondag 10 mei, ds. Margreet Klokke.

*De diensten zijn beperkt toegankelijk maar worden via livestream uitgezonden.
Zie daarvoor de website van de Leidse Binnenstadsgemeente*

In deze Op de Hoogte:

- Van de predikant
- Digitaal collecteren
- Basics digitaal
- Evensong
- Tassen voor Toppers
- Herdenking Jodenvervolging
- Het van Rijn Festival
- Niet alleen



Kijk op debijbel.nl/bijbelbasics

Toen zei de Heer tegen Samuel:
'Dit is degene die ik uitgekozen heb om koning te zijn.'

Samuel 16:12



Van de predikant

Bij de diensten

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, weet ik nog niet wat onze minister president gaat

zeggen over het al of niet verlengen van de Corona-maatregelen. Ik verwacht dat wij in elk geval nog tot en met Pinksteren livestream- en kerkomroepgemeente blijven. Het is zoals het is. Ik ben ontzettend blij, dat het zo kan en dank iedereen die zich daarvoor heeft ingezet en blijft inzetten! Vandaag, op zondag 26 april, begint er een nieuwe serie diensten met als thema: 'Opstaan met Paulus'. Paulus maakt een soort 'comeback' mee, er is op dit moment veel belangstelling voor zijn gedachtengoed, niet alleen onder theologen maar ook onder filosofen. Zo is er pas geleden een boek over hem verschenen, met de titel: 'Het uitschot en de geest – Paulus onder filosofen' van Gert-Jan van der Heiden. Ik ben dit nu aan het lezen, als bron van inspiratie voor de diensten. Het is pittig, ik begrijp niet alles, maar ik kan het aanraden aan wie zin heeft om z'n tanden ergens in te zetten in deze periode van sociale afstand!

In deze eerste Paulusdienst leren we hem kennen als mysticus, en wordt er stil gestaan bij het verhaal van zijn ontmoeting met de opgestane uit Handelingen 9.

Op zondag 3 mei gaat ds. Arie Kooijman uit Oegstgeest bij ons voor. Hij vertelde me dat psalm 118 centraal zal staan in de dienst.

Nieuw! Zoom- koffiedrinken!

Zondag 3 mei, 11.30 uur: proef.

Normaal gesproken wordt er in de Tuinzaal uitgebreid nagepraat onder de koffie/thee/limonade. Hoe langer de viruscrisis duurt, hoe meer mensen dit beginnen te missen. Daarom heeft de pastorale raad iets nieuws bedacht: Zoom-koffiedrinken.

- ***Wat heb je ervoor nodig***

om eraan mee te doen? Een pc, laptop of i-pad met een camera en een microfoon. Als jouw pc geen camera en microfoon heeft, maar je bent wel in het bezit van een goede mobiele telefoon, dan kun je ook meedoen. Alleen moet je dit dan wel even melden als je je opgeeft: het maakt verschil voor de manier waarop je wordt uitgenodigd.

- ***Hoe meld je je aan?***

Via pastoraleraad@leidsebinnenstads-gemeente.nl

- ***Hoe gaat het in z'n werk?***

Je krijgt een e-mail of whatsapp, met daarin een link voor een Zoom-ontmoeting. Op zondag 3 mei klik je deze link aan om klokke 11.30 uur. Je hoeft niets te downloaden. Op je scherm verschijnen de tien mensen met wie je gaat 'koffiedrinken' en bijpraten. Er is een ouderling die het gesprek leidt. Het is handig om je microfoon uit te zetten als je zelf niet aan het woord bent. Dat bevordert de onderlinge verstaanbaarheid.

- ***Je hoeft je niet 'eenzaam'***

te voelen om mee te doen, dit is heel gewoon een vervanging voor de ontmoeting na de dienst in de Tuinzaal! We hopen dat veel mensen zich zullen opgeven: er kunnen vier groepen van ongeveer tien personen gevormd worden. Als het een succes is, gaan we dit vaker organiseren.

De kerk blijft open!

Tot Pinksteren blijft de kerk open van 12.30 tot 13.30 uur. Welkom, voor het aansteken van een kaars of het maken van een praatje. Intussen staan er vijftien vrijwilligers op mijn lijst. Fantastisch dat we dit zo soepel met elkaar doen!

Bijna met de handen in het haar

Al sinds eind 2019 zijn we op zoek naar een opvolger voor Geertrui Betgen als onze wijk-penningmeester. Het moderamen heeft zeker al tien mensen benaderd, die helaas allemaal (soms na een tijd wikken en wegen) nee hebben gezegd. Veel van haar taken zijn intussen onder andere kerkenraadsleden verdeeld, maar er moet iemand zijn die de wijkkas beheert. Wat zou het fijn zijn als er een suggestie kwam van uw kant. Daar zit de kerkenraad op te wachten!

*Met een hartelijke groet,
Margreet Klokke*

o-o-o-o-o

Digitaal collecteren

In de afgelopen weken is er gewerkt aan een PGL brede oplossing om de collecten doorgang te laten vinden.....en een systeem te installeren dat ook na de Corona - crisis kan worden gebruikt voor het digitaal collecteren. Er is gekozen voor GiVT. Daarvoor dient u de GiVT app te downloaden.

Het digitaal collecteren is gekoppeld aan het collecte systeem zoals we dat gewend zijn. Elke zondag 3 collectes, de eerste voor de Diaconie, de tweede meestal voor de Protestantse

Gemeente Leiden en de derde collecte is vaak een collecte met een specifiek doel. Bij een Avondmaals-zondag is het mogelijk ook een vierde collecte, de Avondmaals-collecte, te houden.



Per kerkgebouw is er een QR code beschikbaar die ervoor zorgt dat het duidelijk is van welke wijk-gemeente de collecte opbrengst afkomstig is. Meer informatie over het gebruik van GiVT binnen

de PGL is te vinden op

<https://protestantsegemeenteleiden.nl/givt>

Aan het einde van onze wekelijkse livestream is de QR code te zien, inclusief een filmpje over het gebruik de GiVT app.

Voor degenen die liever geen app gebruiken, u kunt uw bijdrage ook overmaken op het algemene nummer van de Protestantse Gemeente Leiden, NL71 INGB 0678 6510 94, met vermelding van de datum en LBG. De opbrengst van deze collecte wordt 50/5 verdeeld tussen Diaconie en PGL.

Kerk open...

*Van dinsdag t/m zaterdag
van 12.30 tot 13.30 uur
is de **Hooglandse Kerk** open
voor het aansteken van een kaars of
het maken van een praatje.*

Basics digitaal

Basics komen ook digitaal bij elkaar!
Op zaterdagavond 5 april deden tien



Basics, vaak samen met hun ouders, mee aan de digitale Paaschallenge van JOP. Iedereen moest thuis allerlei opdrachten uitvoeren. De snelste, origineelste of mooiste

inzending via

Whatsapp of in de online groep, had gewonnen.

Er waren allerlei verschillende challenges, wat hilarische momenten opleverde. Zo moesten ze van een huisgenoot een mummie maken en een troon van boeken.

Raden of het opgebiechte verhaal van een medespeler waar of niet waar was. En als afsluiter van paaseieren een berichtje bij de deur van de burens achterlaten.

Bekijk de foto's en je ziet dat het heel gezellig was om elkaar zo weer even te zien en te spreken!



*Hartelijke groeten,
Jan, Antje en Emmie*



Evensong

Afgelopen zondag, 19 april, zou de serie Evensongs 2020 in de Hooglandse Kerk van start gaan.



Helaas verloopt de start van de serie dit jaar anders. Vanwege de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, is de Evensong van 19 april al afgelast. De Evensongs in mei en juni zijn nog onzeker. Op dit moment wordt gekeken of deze Evensongs in een eventuele andere vorm dan gebruikelijk toch kunnen doorgaan. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een kleinere koorbezetting en een live stream via internet.

Voor actuele informatie kunt u terecht op de website: evensongsleiden.nl. De organisatie kijkt per Evensong wat binnen de maatregelen van de overheid en de PKN haalbaar is om, hetzij wellicht op creatieve wijze, toch een mooie start aan dit nieuwe Evensong seizoen te geven.

Wij houden u op de hoogte.

*Met vriendelijke groet,
Bijzonder Kerkenwerk Leiden*

o-o-o-o-o

Een tas vol plezier voor kinderen in Coronatijd

We leven nu in een tijd die niemand heeft voorzien. Voor iedereen heeft de

Coronatijd impact: jong, oud, rijk, arm, ziek of gezond. Voor de een meer dan voor de ander.

Ook voor de kinderen zijn de maatregelen een hele opgave om je aan te houden, maar ... er zijn verschillen. Bij het ene gezin is er meer ruimte om te bewegen in en om het huis dan bij het andere. Zijn er meer (financiële) middelen, meer opties om op een laptop of iPad te werken, meer mogelijkheden in begeleiding dan bij anderen.

Nu de scholen en naschoolse sport-, spel- en muziek-activiteiten stilliggen heeft JES samen met **De Voedselbank** een groep gezinnen in kaart gebracht en willen Diaconaal Centrum De Bakkerij, JES Rijnland en De Voedselbank deze kinderen een hart onder de riem steken door hen te verrassen met een TAS voor TOPPERS!



kaart gebracht en willen Diaconaal Centrum De Bakkerij, JES Rijnland en De Voedselbank deze kinderen een hart onder de riem steken door hen te verrassen met een TAS voor TOPPERS!

Vanwege de hygiëne zijn wij op zoek naar nieuwe spulletjes om in de tas te doen.

U kunt deze actie op twee manieren ondersteunen:

U meldt zich aan bij Paula van Kalmthout per mail of telefonisch (zie contactgegevens hier onder) en u

verzamelt spulletjes voor een afgesproken leeftijdscategorie; OF

U ondersteunt de actie financieel via rekeningnummer: NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. Tassen voor Toppers. Dan zorgen wij dat uw donatie omgezet wordt in leuke verrassingen. Voor meer informatie:

*Paula van Kalmthout,
info@debakkerijleiden.nl
06-46.50.18.63*

o-o-o-o-o

Herdenking Jodenvervolging



De jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging Leiden kan dit jaar helaas niet doorgaan. Kort geleden hebben we

het plan opgevat om wel op een andere manier een vorm van herdenken te kunnen organiseren. Dit jaar lezen wij de namen van 65 joodse onderduikers. Zij kwamen niet uit Leiden, maar zochten in Leiden een veilige schuilplaats. Vaak zijn zij door verraad weggevoerd en uiteindelijk vermoord.

Op onze nieuwe website vindt u de link naar de video-opname met het voorlezen van de namen. Zie: <http://www.herdenkingleiden.nl/>. Wij willen op deze manier met eerbied aan hen denken en ook dit jaar de herinnering levend houden.

Wij hopen u bij de herdenking volgend jaar in goede gezondheid te mogen begroeten.

*Met vriendelijke groet,
Stichting Herdenking Jodenvervolging,
Truus de Haan, voorzitter
Arno Hanssen, secretaris*

o-o-o-o-o

Het van Rijn Festival Fields of Wonder

Onze stichting, Fields of Wonder, organiseert dit jaar voor de derde keer het van RIJN FESTIVAL in Leiden en omgeving. Dit is een vernieuwend cultureel festival met de rivier de Rijn als inspiratiebron en als decor waartegen verschillende kunstvormen zoals dans, theater en muziek zich afspelen.

Waarom de Rijn als inspiratiebron? In Leiden komen de Oude en Nieuwe Rijn samen, hetgeen voor ons symboliseert dat we een cultureel knooppunt in de regio vormen, waarin op een vloeibare manier stromingen van kunst, cultuur en natuur samenkomen.

Het van RIJN FESTIVAL staat dit jaar in het teken van 'Vrijheid, de kunst van het vieren'. Dat vieren wij graag samen met u. Dat doen we o.a. middels een openlucht-expositie van 1000 'droomkussens' op de Rijn, die we gaan realiseren met u als deelnemer. Op dit moment ervaren we aan den lijve wat vrijheid betekent. Maar ook in het kader van oorlog, sociale onrust of economische factoren is vrijheid te allen tijde een actueel en belangrijk thema.

Daarom vragen we u na te denken over wat 'vrijheid' voor u betekent. Geef uw gedachte over vrijheid vorm in woord of beeld en deel het met heel Leiden. Gebruik hiervoor een korte tekst van maximaal 15 woorden of stuur een afbeelding die wij op onze 'droomkussens' kunnen verwerken.



Deze droomkussens, een soort grote papieren tekstballonnen van 1 x 2 m, vormen het canvas voor meerdere deelnemers en zijn de basis van de expositie die op verschillende plekken in de stad plaatsvindt. Zo ontstaat er een keten van vrijheidsgedachten, die alle Leidenaren met elkaar verbindt. Doet u mee?

Wat betekent vrijheid voor u? U kunt uw bijdrage sturen naar info@fieldsofwonder.nl Alvast hartelijk dank daarvoor!

Met vriendelijke groet, namens alle makers van Fields of Wonder,

*Malinda Clouder
voorzitter bestuur Fields of Wonder*

niet  alleen

Voor hulp of zomaar een praatje

In deze bijzondere tijden zijn we er graag voor elkaar. De Leidse Binnenstadsgemeente is er voor u, voor hulpvragen, troost en bemoediging.

Wij maken momenteel onderdeel uit van het landelijke netwerk #Niet alleen (een landelijk netwerk van lokale kerken en maatschappelijke organisaties). Misschien heeft u praktische hulp nodig of heeft u behoefte aan een (telefonisch) praatje. Neemt u vooral contact met ons op als u gebeld wilt worden of iemand kent die behoefte heeft aan contact in deze bijzondere tijden. Dat kan direct via de pastorale raad van de Leidse Binnenstadsgemeente:

pastoraleraad@leidsebinnenstadsgemeente.nl of via het landelijk netwerk www.nietalleen.nl. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.

*Met hartelijke groet,
Geertrui Betgen*

Samen op de aarde

*Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want hij houdt in stand*

*wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.*

Liedboek 993, 1-2 tekst: Willem Barnard



Liturgisch Centrum Hooglandse Kerk

De volgende Op de Hoogte...

De volgende ***Op de Hoogte*** komt uit op **zondag 10 mei**.
Kopij kunt u bij de redactie inleveren tot **maandagavond 4 mei**.

De website van de Leidse Binnenstadsgemeente:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl

Vorige 'Op de Hoogten' zijn op de website na te lezen:
www.leidsebinnenstadsgemeente.nl
(onder 'archief' en vervolgens 'Op de Hoogte')

Redactie Op de Hoogte: Aad Hamoen, Wim Timmers, Hetty Veldhuyzen van Zanten

Bijdragen en mededelingen ontvangen we graag op het e-mailadres:
Opdehoogte@leidsebinnenstadsgemeente.nl
Postadres: Carneoolstraat 32, 2332 KB Leiden

predikant: Ds. M.R. Klokke,
Oude Rijn 156, 2312 HM Leiden, tel.: 06-48228505
email: klokke@leidsebinnenstadsgemeente.nl