

*“Eer zij God in de hoge
en vrede op aarde”*





LEIDSE
BINNENSTADS
GEMEENTE

Voorzijde: Engel met olijftak – Hans Memling (1435-1494)

ORDE VAN DIENST

25 december 2018 – *Geboorte van de Heer*

Voorganger: ds. Margreet Klokke
Ouderling van dienst: Cent van Vliet
Lector: Peter Bakker

Organist: Willeke Smits
Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons
m.m.v. Emma Brown, mezzo-sopraan

Cantorij: *Il est né le divin enfant* – traditioneel; harm. Yves Castagnet (1964)

Il est né, le divin Enfant !
Jouez, hautbois ! Résonnez, musettes !
Il est né, le divin Enfant !
Chantons tous son avènement !

Depuis plus de quatre mille ans
Nous le promettaient les prophètes;
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.

Il est né...

Le Sauveur que le monde attend
Pour tout homme est la vraie lumière;
Le Sauveur que le monde attend
Est clarté pour tous les vivants.

Il est né...

Qu'il revienne à la fin des temps
Nous conduire à la joie du Père;
Qu'il revienne à la fin des temps
Et qu'il règne éternellement.

Il est né...

't Is geboren, het goddelijk Kind!
Speel, hobo! Weerklink, musetten!
't Is geboren, het goddelijk Kind!
Laten wij allen zijn komst bezingen

Sinds meer dan vierduizend jaar
beloofden de profeten ons zijn komst;
Sinds meer dan vierduizend jaar
verwachtten wij deze zalige tijden.

't Is geboren...

De Redder op wie de wereld wacht
is voor elk mens het ware licht;
De Redder op wie de wereld wacht
schept helderheid voor al wie leeft.

't Is geboren...

Moge Hij terugkomen aan 't einde der tijden
en ons leiden naar de vreugde van de Vader;
Moge Hij terugkomen aan 't einde der tijden
en moge Hij voor eeuwig regeren.

't Is geboren...

Orgel: *Lobt Gott, ihr Christen* – Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Aansteken kaarsen & Orgel: *In dulci jubilo* – Johann Michael Bach (1648-1694)

Begroeting door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Lied (staande): LB 476: 1, 3, 4

Stilte & Bemoediging

Lied: LB 515: 1, 2, 5 (cantorij), 7

Gesprek met de kinderen over vrede aan het begin van de oorlog 1914-1918.

Lied: LB 486: 1, 3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Schriftlezing: De brief van Paulus aan de Filippenzen 4: 4-7

Lied: LB 489: 2, 3

Schriftlezing: Het evangelie naar Lucas 2: 1-14

Cantorij: *Ehre sei Gott* – Andreas Hammerschmidt (1612-1675), uit “Vierter Theil musicalischer Andachten” 1646; red. Diethard Hellmann.

Ehre sei Gott in der Höhe,
Friede auf Erden,
Und den Menschen ein Wohlgefallen.

Schriftlezing: Het evangelie naar Lucas 2: 15-20

Lied: LB 468: 1, 2 (cantorij), 3-4

Preek

Lied (staande): LB 487

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Gebedsintenties

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

Collecte, met mededelingen uit de gemeente

Tijdens de collecte kunnen de kinderen die in de crèche zijn worden opgebaald door hun ouders.

Cantorij: *Child of the stable's secret birth* – m.: Thomas Hewitt Jones (1984); t.: Timothy Dudley-Smith (1926)

Child of the stable's secret birth,
The Lord by right of the lords of earth,
Let angels sing of a King new-born
The world is weaving a crown of thorn:
A crown of thorn for that infant head
Cradled soft in the manger bed.

Eyes that shine in the lantern's ray;
A face so small in its nest of hay
Face of a child, who is born to scan
The world of men through the eyes of man:
And from that face in the final day
Earth and heaven shall flee away.

Voice that rang through the courts on high
Contracted now to a wordless cry,
A voice to master the wind and wave,
The human heart and the hungry grave:
The voice of God through the cedar trees
Rolling forth as the sound of seas.

Child of the stable's secret birth,
The Father's gift to a wayward earth,
To drain the cup in a few short years
Of all our sorrows, our sins and tears
Ours the prize for the road he trod:
Ris'n with Christ; at peace with God.

Slotlied (staande): LB 481: 1, 2

Zending en zegen (met gezongen 'Amen')

Orgel: Toccata *Il est né le divin enfant* – Denis Bédard (1950)